

REPORTAGE | Het project Rising Youth leidt vluchtelingen gratis op tot arbeider op grote hoogte. Met succes, want vanaf deze maand werkt het project samen met de VDAB voor een opleiding tot schilder op hoogte.

Vluchtelingen klaar voor job op



Rajendra aan de klimmuur: 'Ik werkte in Nepal als berggids, maar door de aardbevingen in april zat ik zonder werk.'

VAN ONZE MEDEWERKER

RUBEN VAN LENT
FOTO'S SEBASTIAN
STEVENIERS

LEUVEN | Het is ijsig koud aan de brandweerkazerne van Leuven en de striemende regen maakt het er niet gezelliger op. Geen weer om een hele dag buiten door te brengen. Maar het moet. Rajendra Kumal (25), een jonge Nepalees, legt hier vandaag zijn klimexamen af. Hij moet laten zien dat hij in staat is om op grote hoogtes te werken.

Rajendra volgt een opleiding via Rising Youth, een project dat vluchtelingen gratis klaarstoomt tot arbeider op grote hoogte. 'Zo willen we hen laten doorstromen naar werk,' zegt initiatiefnemer Benjamin Gérard. De formule slaat aan: deze maand start Rising Youth een samenwerking met de VDAB en privébedrijf IRIS, dat de kandidaten specifiek zal opleiden tot schilder op hoogte, want daar is in het bedrijfsleven nood aan.

Terugverdieneffect

Het programma bestaat uit twee delen. Het begint allemaal in de Brusselse klimclub The Vertical Club, waar elke geïnteresseerde terecht kan. 'Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom. Omdat we ons specifiek tot jonge vluchtelingen richten, is het lidgeld voor hen gratis,' vertelt Gérard. Dat kan dankzij subsidies van Sport Vlaanderen.

Wie na een tijd merkt dat klimmen hem echt wel ligt, kan overgaan naar de tweede fase: de opleiding. 'Ook hier is iedereen welkom, maar de focus ligt wel opnieuw op vluchtelingen. Zij zijn vaak erg gedreven, met veel goesting om hier een leven op te bouwen. Dat willen we ondersteunen met onze opleiding.'

Een gelijkaardige klimopleiding kost ergens anders al gauw 1.300 euro. Rising Youth investeert in de opleiding van de jongere. 'Wij zijn ervan overtuigd dat we die investering straks terugverdienen. Wanneer een van onze studenten werk vindt, rekenen wij de kosten van die opleiding door aan de werkgever. Bedrijven zijn bereid om extra te betalen voor iemand die een degelijke opleiding heeft gekregen.'

Rajendra is blij dat hij deze kans krijgt. Hij volgde vijf vrijdagen na elkaar opleiding. 'Ik moet me als tegenprestatie wel evenveel dagen beschikbaar stellen als vrijwilliger, om beginners in de klimclub te helpen. Maar dat heb ik er zeker voor over,' lacht hij.

Belgische familie

Rajendra kwam een jaar geleden vanuit Nepal naar ons land. 'Ik werkte als berggids, maar door de aardbevingen in april was ons kantoor kapot, waardoor we tijdelijk zonder werk zaten. Mijn huis

grote hoogte

'Vluchtelingen zijn vaak erg gedreven, met veel goesting om hier een leven op te bouwen. Dat willen we ondersteunen met onze opleiding'

BENJAMIN GÉRARD
Rising Youth

was ook helemaal verwoest, waardoor ik dus even naar België ben gevluht. Ik had tijdens een van mijn gidstochten een Belgische familie leren kennen, waar ik nog contact mee had. En die wilde me wel onderdak geven.'

Om hier iets te kunnen opbouwen, besliste hij te gaan studeren. Als hij dan wat heeft kunnen sparen, wil hij terug naar Nepal om zijn eigen gidsbedrijf te beginnen. 'Een echte studie duurt veel te lang, dus daarom vatte ik het plan op voor arbeider op grote hoogte te gaan.' Hij volgt ook twee keer per week Nederlandse les.

Reddingsactie

Het examen kan beginnen. Rajendra klikt zich vast in de touwen, zet zijn voeten in de voetlus en begint te klimmen. Wat volgt is een uur aan duizelingwekkende klimpartijen tot in de nok van een 30 meter hoge toren en over het plafond van een brandweerkazerne.

De laatste oefening is de meest spectaculaire. Iemand hangt in de touwen en Rajendra moet hem redden van een gewisse dood. Zelfverzekerd begeeft Rajendra zich op het touw, laat zich naar beneden zakken, klikt zich met veel concentratie aan het slachtoffer vast, botst bij zijn weg naar beneden bijna op de stenen muur, maar slaagt er uiteindelijk toch in om veilig op de grond te raken. 'Dat was even spannend', lacht hij achteraf. 'Hopelijk overkomt mij zoiets later niet te vaak.'

Na tien minuten komt opleidster Brenda De Fré met het goede nieuws: Rajendra is geslaagd. 'Wat een opluchting. Nu kan ik eindelijk werk gaan zoeken. Nu kan ik verschillende kanten uit. Van schilder tot schoonmaker of elektricien. Zolang het maar op grote hoogte is. Zelfs brandweerman is een optie.'

Als Rajendra wat heeft kunnen sparen, wil hij terug naar Nepal om zijn eigen gidsbedrijf te beginnen



Tijdens het klimexamen aan de brandweerkazerne.